

# **PAULUS som föredöme**



Husbykyrkan – Lars Mörling 2022

# PAULUS – som föredöme

(Lars Mörling 2022)

## Paulus – som föredöme

*”Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er” (Fil 4:9).*

Hur kan Paulus ställa fram sig själv som ett föredöme för de troende i Filippi och faktiskt för oss?

## Vem var Paulus?

Han föddes i Tarsus den viktigaste staden i provinsen i Kilikien (södra Turkiet, Apg 21:39). Han var romersk medborgare (Apg 22:24-29) och det var vanligt att judar med romerskt medborgarskap hade ett judiskt och ett romerskt namn. Hans judiska namn var Saul och hans romerska namn var Paulus. Det är också så vi möter honom i Apg. När han var i en judisk kontext kallades han för Saul och ute i Romarriket kallades han för Paulus.

Saul av Tarsus var från Benjamins stam (Fil 3:5-6) och från en släkt med fariséer (Apg 23:6). Han flyttade till Jerusalem när han var mycket ung. Han måste ha varit en mönsterlev, eftersom han fick studera under den kände rabbinen Gamaliel (Apg 22:3-4).

## Farisén Saul förföljde de kristna

Han var med när Stefanus stenades till döds (Apg 7:58-8:1). Han var en ledare för förföljelsen av de troende och hans mål var att utrota de kristna (Gal 1:13). Han förföljde de kristna inte bara i Judeen utan till och med i främmande städer, som Damaskus.

*”Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fångsla dem och föra dem till Jerusalem” (Apg 9:1-2).*

Hur troligt är det att den här fanatiska farisén skulle bli aposteln Paulus? Det är ju fullständigt otänkbart!

## Farisén Saul mötte Jesus Kristus

På väg till Damaskus fick Saul möta Jesus Kristus. Vilken chock! Trots att Jesus lärjungar påstod att Jesus hade uppstått från de döda, så var Saul säker på att Jesus var död, lika död som Stefanus, som nyligen stenats.

Saul träffades av ett ljussken som gjorde honom blind och han föll till marken. Han hörde en röst från himlen som sa: "*Saul! Saul! Varför förföljer du mig?*" *Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra."* (Apg 9:4-6).

Saul hade ju förföljt de kristna, men Jesus sa att Saul förföljde honom. Detta måste betyda att Jesus var förenad med de troende, precis som Paulus senare skulle undervisa, att de troende är Kristi kropp, att vi är i Kristus och Kristus är i oss.

Saul blev blind och fick ledas in i Damaskus. I tre dagar var han i fasta och bön. Jesus uppenbarade för Saul att en lärjunge som hette Ananias skulle komma och lägga sina händer på honom.

Herren Jesus visade sig för Ananias och bad honom utföra uppdraget, men Ananias protesterade: "*Ananias svarade: 'Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.'* Men Herren sade till honom: '*Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull.*" (Apg 9:13-16).

Ananias löd Herren och Saul fick sin syn tillbaka. Han döptes och blev fylld av den helige Ande. Saul kallades den dagen till Jesus Kristi apostel det vill säga aposteln Paulus.

## Paulus personliga vittnesbörd

När Paulus senare såg tillbaka på mötet med Jesus Kristus och jämförde det med sitt liv som fanatisk farisé, så var kontrasten total: "*Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer: omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i fråga om lagen en farisé, i*

*iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man.*

***Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.*** *Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, **rättfärdigheten från Gud genom tron**” (Fil 3:4-9).*

## **Paulus tjänst**

I Apostlagärningarna kan vi läsa om att Saul av Tarsus verkligen blev aposteln Paulus. Vi läser om hans tre missionsresor i Romarrikets östra delar med början runt år 46. Vi läser hur han fördes som fånge till Rom runt år 60. Vi förstod att han senare frigavs och fängslades igen innan han avrättades som martyr i Rom, runt år 67.

Strax innan han skulle avrättas skrev han i sitt sista brev till sin nära medarbetare Timoteus: *”Självs offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst”* (2Tim 4:6-8).

## **Paulus och de troende blev förföljda**

Paulus undervisade att de troende skulle få möta förföljelse och lidande: *Ni vet ju själva att det är bestämt att vi ska utstå sådant. Redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått som ni vet”* (1Tess 3:1-4).

Och vidare: ***”Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda”*** (2Tim 3:12). Att leva gudfruktigt i en gudsfrånvänd värld leder till konfrontation och förföljelse.

När Jesus kallade Paulus till apostel så sa han att Paulus måste lida som apostel. Tror ni att Paulus hade kunnat vara trogen sin kallelse utan förföljelse och lidande?

## Jesus lidande och död resulterade i liv

Han ansåg själv att han hade förmånen att få dela Kristi lidande och att Kristi lidande resulterade i välsignelse och liv. Vi har en fantastisk skatt inom oss. Vi har frälsningen i Jesus Kristus. Vi har gemenskap med Gud och syndernas förlåtelse. Gud bor i oss genom sin Ande.

Paulus talade om vår skatt låg i lerkärl eller lerkrukor, något som var svagt och bräckligt och lätt går sönder. Vi är svaga människor som bär på en underbar skatt. Det märkliga är att Kristi död och lidande resulterar i uppståndelse: ***”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss, och livet i er”*** (2Kor 4:7-12).

## Guds kraft verkade i Paulus svaghet

Så Paulus var inte stark i sig själv utan det var Guds kraft som verkade i Paulus. Jesus ville att Paulus skulle vara svag i sig själv och inte vara stolt och högmodig: *”Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelsen har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig.*

*Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet”. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark”* (2Kor 12:7-10).

Rent praktiskt ser vi att när Paulus första gången predikade evangeliet i Galatien så var han sjuk: *”Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom att predika evangeliet för er”* (Gal 4:13).

Han upplevde svaghet när han första gången predikade evangeliet i Korint: *”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft”* (1Kor 2:1-5).

## **Sammanfattande tankar**

Paulus hade överlåtit sitt liv till Jesus Kristus: ***”För mig är livet Kristus och döden en vinst”*** (Fil 1:21). Paulus levde med Kristus och för Kristus. Den viktigaste dagen i Paulus liv var den dag han skulle stå inför Kristus. Det var så han levde sitt liv och därför kunde han uppmana de troende och även oss att ta honom som föredöme.

***”Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er”*** (Fil 4:9).

Vi förstår att svårigheter, förföljelse och lidande för Kristus var inget hinder för Gud att verka. Det är likadant idag i Kina, Iran, Afghanistan och överallt där evangeliet sprids trots stor förföljelse. Man kan säga att den svage förlitar sig inte på sin egen förmåga utan förtröstar i stället på Herren, så att Guds kraft kan fullkomnas i vår svaghet.